

**T**  
TERRA  
ARCHITECTURA  
**A**

01 - 2003

Inspiratiebron voor groenprofessionals



# Column



Andy Sturgeon

Toen ik 15 jaar geleden begon met het ontwerpen van privé-tuinen, voelde ik mij erg eenzaam. Ik kende geen enkele andere tuinontwerper en voor inspiratie had ik alleen maar het boek 'The Small Garden' van John Brookes, de godfather van het moderne Britse tuinontwerpen. Er was vrijwel geen podium voor hedendaagse tuinontwerpers en zonder media belangstelling werd vernieuwing door klanten gezien als niets anders dan 'horticultural' ketterij. Zelfs het suggereren van het gebruik van iets anders dan natuursteen of hout werd opgevat als een misdaad waarvoor je met brandnetels afgeranseld diende te worden en zo vulde mijn hoofd zich met ideeën waar ik geen uitweg voor had.

Ons probleem in het Verenigd Koninkrijk was, dat wij als natie, met een erfenis van eeuwen tuingeschiedenis, of liever gezegd bagage, opgescheept zaten. De ontwikkeling van het tuinontwerpen ging met een slakkengang en ik had genoeg van gesnoeide hagen en 'flagstones'. Maar zo rond 1996 gebeurde er iets. Ik weet niet wat het veroorzaakte, maar het werd zeker gevoed door televisieprogramma's en tijdschriften, bizar genoeg werden tuinieren en tuinontwerpen opeens aangeduid als 'the new sex'.

De daarop volgende jaren zag je een enorme vooruitgang en tuinontwerpen werd niet meer beïnvloed door geschiedenis maar door alles; van moderne architectuur

en binnenhuisontwerpen tot mode en kunst. In feite wordt tuinontwerpen nu soms zelfs als kunst gezien, iets wat 10 jaar geleden voor onmogelijk werd gehouden en vandaag de dag kun je bijna alles in een tuin stoppen en er mee weg komen. Maar misschien is de meest betekenisvolle en welkome invloed die van Europese en Amerikaanse ontwerpers geweest, waar wij middels publicaties en ontelbare nieuwe boeken kennis van namen.

Dus nu liggen de zaken wel even anders. Tuinontwerpen is in dit land opwindend en belangrijk geworden, een financieel haalbaar beroep en wordt zelfs door sommigen als 'glamorous' gezien, hoewel ik dat zelf niet zo zie. Op een feestje iemand vertellen dat je tuinontwerper bent doet het goed, terwijl het vroeger bekeken werd met een opgetrokken neus, alsof ze net per ongeluk in iets onplezierigs waren gestapt. We zijn eindelijk op de goede weg.

Andy Sturgeon, tuinontwerper, journalist, schrijver en radio/televisie presentator. Studeerde in 1987 af als landschapsarchitect aan het Welsh College of Horticultural, werkte daarvoor op Wisley. Sindsdien freelance tuinontwerper. Won medailles op Hampton Court en Chelsea. Werkt voor diverse BBC programma's, voor ITV en voor Discovery. Is tuincorrespondent voor de Daily Mail Weekend en heeft columns in de Daily Express en de Sunday Times. Schreef het succesvolle, eveneens in Nederland uitgegeven boek, 'Planted'. Werkt inmiddels aan zijn 3e boek. Ging onlangs op plantenjacht op Madagascarië en heeft als hobby snowboarden en zeilen. Woont en werkt in Brighton, met vrouw Sarah en zoon Luke. [andy.sturgeon@terra-architectura.nl](mailto:andy.sturgeon@terra-architectura.nl)